

Dit is **aflevering 22** van de **Rijkers-Lievendag nieuwsbrief** waarin je kunt lezen en zien hoe het ons verging in 2021. Een heel jaar met en over corona. Gelukkig zijn wij zelf niet getroffen, deels omdat wij wél de maatregelen volgen en natuurlijk omdat wij ons hebben laten vaccineren. Op dit moment heeft Ger zijn boosterprik al gehad en hoopt Riky die een dezer dagen te ontvangen. En ondanks alle beperkingen hebben wij (coronaproof) genoeg beleefd om een fotonieuwsbrief met een overzicht van de hoogtepunten te vullen.

We begonnen dit jaar gewoon thuis voor de buis, maar hopelijk wordt dit niet het nieuwe 'normaal' want voor de laatste dagen van 2021 hebben we een penthouse in Antwerpen geboekt en hopen nog steeds dat dat door kan gaan. In de eerste week van het jaar waren er heel veel kijkers voor ons appartement in Rotterdam en op 8 januari was het verkocht! Dat was in ieder geval een mooi begin. Half februari zaten we daarom 2 keer bij de notaris: op 15-02 in Nieuwegein als kopers en op 16-02 in Rotterdam als verkopers. Eigenlijk was dat geen goede volgorde want voor die ene dag verschil moesten wij nog officieel een overbruggingshypotheek afsluiten.



Januari stond vooral in het teken van opruimen en inpakken, zowel in Middelburg als in Rotterdam. Vanaf 15 februari konden we aan de slag in ons huis in Nieuwegein en ondanks corona en drukte bij bouwbedrijven en klusjesmannen, hebben wij in een maand tijd ons hele huis opgeknapt en zijn we op 19 maart definitief uit Middelburg vertrokken. Dankzij onze geweldige verhuizers kwamen alle spullen uit Middelburg én Rotterdam hier op dezelfde dag aan. De rest van maart waren wij vooral bezig met uitpakken, maar hebben we ook heel veel gewandeld om Nieuwegein weer opnieuw te 'ontdekken'.



In het voorjaar hebben wij enorm genoten van onze nieuwe tuin, we hebben er tegels uitgegooid en onze meegenomen olijfbomen en vijgen geplant. Als het even kon, zaten we buiten en dat was eigenlijk best vaak.

We kregen onze vaccinaties (hiep, hiep, hoera!) en de kleinkinderen kwamen voor het eerst logeren in opa's en oma's nieuwe huis.



Begin juni was het officiële afscheid van Ger op UCR, gedeeltelijk live met 5 vaste gasten en af en toe iemand extra die iets kwam zeggen, zingen of spelen en verder heel veel online gasten die iets wilden zeggen. In het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg blijft hij voorlopig nog 2 maandagen per maand werkzaam. Voor Ger betekende corona dat hij het ook dit jaar drukker had dan ooit, de keren dat wij een cameraploeg over de vloer hadden zijn niet meer

te tellen en het aantal interviews in kranten en voor de radio steeg soms net zo hard als de besmettingscijfers....



Riky wandelt (bijna) dagelijks in de omgeving terwijl ze luistert naar diverse, vaak Spaanse, podcasts. Voor het slopen van de boogbrug 'deden' Ger en Riky vaak samen een rondje Vianen: over de dijk en het fietspad langs de snelweg heen (terwijl we veel foto's maakten van het sloopproces) en met het pontje terug.

Dit jaar verscheen Ger zijn boekje over alle werken van Jeroen Bosch in relatie tot het immuunsysteem. Voor zowel wetenschapper als leek een aardige uiteenzetting over zijn vakgebied ('Visie op het immuunsysteem – Geïnspireerd door Jeroen Bosch', nog te bestellen via [www.24bookprint.com](http://www.24bookprint.com)).

Ook de derde, herziene, druk van het Leerboek Immunologie (Rijkers & Kroese) moet dit jaar nog afkomen.



Dit jaar opnieuw geen vakantie in Zuid-Frankrijk voor ons, maar wel verschillende korte trips. Zo waren we een paar dagen op Ameland, met vrienden een weekend in Deventer, gingen we samen een paar dagen naar Maastricht, deden een kort weekend Antwerpen en gingen we eind oktober met de trein naar Parijs.

Ook waren we in verschillende musea: 2 keer voor een expositie over Frida Kahlo ('Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution' in het Cobramuseum in Amstelveen en 'Viva la Frida!' in het Drents Museum in Assen), in het Brabants Museum (o.a. Salvador Dali) in Den Bosch, in het Centraal Museum (Joost Bleiswijk) en het Catharijneconvent (Maria Magdalena) in Utrecht, in de Kunsthal (o.a. We are Animals) in Rotterdam en in Museum MORE in Gorssel.

En geheel coronaproof gingen we naar de film in het Louis Hartloopercomplex in Utrecht (Summer of Soul) en een concert van het Metropole Orkest in Breda. Heel fijn om lekker op veilige afstand van elkaar te zitten en geen mensen voor je die je uitzicht belemmeren. Maar voor de sfeer is een volle zaal beter: met QR-code zaten wij in het Nieuwe Luxor in Rotterdam in een volle zaal van Waardenberg en De Jong te genieten, in Woerden in theater Het Klooster van De Pannenkoekencaravan van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen en in Nieuwegein waren wij in De Kom bij The Jimi Hendrix Re-Experience met Hans Dulfer.



Qua gezondheid werden wij dit jaar wel even flink wakker geschud. Begin juli werd bij Ger een melanoom ontdekt, maar gelukkig kon hij dezelfde dag nog in het ziekenhuis terecht en werd het weggehaald. Na een positieve uitslag en voor alle zekerheid een re-excisie kreeg hij eind augustus de definitieve uitslag dat alles verwijderd was zonder uitzaaiingen.

Bij Riky werden oogproblemen ontdekt toen ze door de opticien doorgestuurd werd naar de oogarts omdat het zicht in haar linkeroog nog maar 33% was. Gelukkig viel ook dat erg mee: een kleine rimpeling in het netvlies van het linkeroog en beginnende staar. Goed te corrigeren en niets om ongerust over te zijn, controle over anderhalf jaar.



Nu we weer in het midden van het land wonen, zien we de kinderen en kleinkinderen met veel meer regelmaat. Joris en Ula wonen het dichtste bij en komen regelmatig koffiedrinken. Voor hen dit jaar geen maandenlange reis naar Marokko, maar ze zijn wel naar Oost-Europa geweest met Albanië als eindbestemming.

Lennart en Eva hebben het razend druk met hun 3 kinderen. Sinds september gaan wij daarom eens in de 2 weken op woensdag oppassen in Zwolle en genieten daar volop van de tweeling en hun grote broer. Philip zit in groep 3 en leest ons inmiddels voor en Anna en Vera vertellen ons hele verhalen en 'doen' het fantastisch. Ondanks hun CF (ze worden heel erg goed in de gaten gehouden in het WKZ en krijgen dagelijks medicijnen) groeien ze als kool en hebben ze minder last van kinderziektes dan Philip op die leeftijd had.



Thomas en Stephanie wonen net als wij ook in de Zonnebloemstraat, maar dan in Rotterdam. De verbouwing is prima geslaagd en het bevalt ze daar erg goed. Voor Thomas wonen wij nu op fietsafstand, hij kwam regelmatig naar Nieuwegein 'even' koffiedrinken.



Als laatste nog wat extra foto's uit 2021:



**Tot slot wensen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gezond 2022!**

We hopen dit jaar in **Antwerpen** om 12 uur het glas op jullie te heffen, we horen graag van jullie hoe jullie jaar was!

Door foto's en regelmatige updates kun je ons het hele jaar volgen op

[www.facebook.com/rijkers](https://www.facebook.com/rijkers) en op [www.facebook.com/lievendag](https://www.facebook.com/lievendag).

En in onze zomervakantie vind je daar weer de jaarlijkse quizvragen van Ger's Vrolijke Vakantiequiz (#GVVQ)!

(In 2021 gewonnen door Linda Termaten!)

**Ger Rijkers ([grijkers@gmail.com](mailto:grijkers@gmail.com)) en Riky Lievendag ([lievendag@gmail.com](mailto:lievendag@gmail.com))**