

Lieve vrienden en familie,

Middelburg, 12 december 2019

Dit is **aflevering 20** van de **Rijkers-Lievendag nieuwsbrief** waarin je kunt lezen en zien hoe het ons verging in 2019. We gebruiken dezelfde vorm als vorig jaar: een fotonieuwsbrief met een overzicht van de hoogtepunten.

Stationsstraat 5 Verloocht  
5451 AM Mill  
€ 400.000 k.k.



We begonnen het jaar weer in Antwerpen en het beloofde een spannende tijd te worden. Op bijna de laatste dag van 2018 kregen wij namelijk het allereerste bod op ons huis in Mill. Half januari (na 10 jaar, 10 maanden en 6 dagen in de verkoop) hadden we eindelijk een deal en pas half februari was het voorlopig koopcontract door beide partijen getekend. Op 31 mei werd het officieel bij de notaris in Boxmeer. Hèhè...

Begin januari waren we een paar dagen in Parijs waar we van dichtbij de gele-sjesprotesten meemaakten. Desondanks hadden we hele leuke dagen met o.a. een bezoek aan Cité de Sciences et de l'Industrie.



In februari zijn we naar Eh... Brigitte Kaandorp geweest. Ze blijft leuk. Eigenlijk hebben we dit jaar niet zoveel theaters of muziekpodia van binnen gezien, maar deze show was erg leuk en is nog steeds te zien – voor de liefhebber.

Ger werkte ook in 2019 nog het hele jaar op UCR, maar heeft er ondanks zijn pensionering nog een baan bij gekregen. In het ETZ Elisabeth (ziekenhuis in Tilburg) is hij tijdelijk hoofd immunologie. Riky was heel 2019 weer met veel plezier vrijwilligster in het Zeeuws Museum en af en toe stadsgids. Inmiddels heeft ze al heel wat Amerikanen door Middelburg geloodst. In het Engels en in het Spaans (voor de Zuid-Amerikanen). De vrije tijd wordt opgevuld met tekenen, Spaanse les en breien (Riky) en met muziek luisteren en maken (Ger).

Om fit te blijven lopen we allebei hard, wandelen we veel, eten we gezond en drinken we minder alcohol ;-)

We maakten korte reisjes die ons soms wel ver weg brachten, vierden uitgebreid vakantie, wonen nog steeds naar volle tevredenheid in Middelburg – maar zijn inmiddels ook eigenaar van een appartement in Rotterdam. We genieten van het wonen in allebei de steden, het rustige Middelburg en het wat bruisendere Rotterdam.



*De adelaar van Toledo: Frederico Bahamontes*

Ook dit jaar ging Riky op taalreis om haar Spaans te verbeteren, deze keer naar Toledo! Een prachtige stad op treinafstand van Madrid. Ger maakte weer verschillende reisjes naar o.a. Londen, Kopenhagen en Brussel ten behoeve van de wetenschap.

In april waren we met vrienden een paar dagen in Valencia. Prachtige stad! We hebben genoten van de oude stad, alle Calatrava-gebouwen en niet te vergeten van het mooie weer.



Op 21 mei werden er bij Lennart en Eva 2 kleinkinderen tegelijk geboren: de tweeling Anna en Vera, zusjes van Philip. Via een natuurlijke bevalling leek het aanvankelijk goed te gaan, maar de tweeling wilde niet groeien. Na een maand (en een ziekenhuisopname) werd het door de uitslag van de hielprik duidelijk dat de meisjes allebei lijden aan cystic fibrosis. Een klap van jewelste, maar gelukkig worden ze heel goed begeleid in het WKZ (Gers oude ziekenhuis, hij deed zelf nota bene zo'n 30 jaar geleden onderzoek naar CF) en doen ze het tot nu toe nog steeds heel goed. Ze ontwikkelen zich goed, groeien als kool en zijn prachtige meiden aan het worden.



Zoals ieder jaar vierden we vakantie in Zuid-Frankrijk en begonnen we met een week Tour de France. Omdat die dit jaar in Brussel startte, was dat ook onze eerste stop. Via Nancy, Gerardmer en Chalon-sur-Saône – met bijbehorende Touretappes – belandden we uiteindelijk op onze stek in Malaucene. Aan de voet van de Mont Ventoux. Dat was niet voor niets, want Ger had als doel om per fiets de top te halen. En dat is gelukt! Bijna de hele maand juli waren we van huis, want ook de terugweg deden we in etappes via Beaune en Luxemburg.



Op 1 augustus gingen we dit jaar nog een keer naar de notaris, nu om de aankoop van ons Rotterdamse appartement officieel te maken. We waren de hele maand druk met het inrichten ervan en waren er de weekends zoveel mogelijk. We gebruiken het intensief, heel handig als uitvalsbasis als je tot 's avonds laat 'ergens' in het land moet zijn en ook heel fijn om vanuit Rotterdam sneller bij de kleinkinderen te kunnen zijn. Bonuspuntje is dat ook Thomas en Stephanie in Rotterdam wonen, op loopafstand zelfs.



Later in de maand ontvingen we jullie (bijna) allemaal in Middelburg voor de 20<sup>e</sup> potluck, het weer was ons gunstig gezind en er was weer veel en lekker eten. Met dank aan alle gasten ;-)



In september waren we een weekend met (bijna) de hele familie Rijkers bij elkaar in Slenaken. En een weekend later gingen we naar de Ardennen (Durbuy) voor een paar gezellige dagen met goede vrienden.



In oktober 'deden' we nog maar een keer 4 dagen Singapore. Dat werden er 3, want op de heenweg strandden we in Dubai (vertraging) en verbleven we op kosten van de luchtvaartmaatschappij (Emirates) een dag in een hotel daar. In Singapore was het warm en soms nat!



Dubai



Singapore



Als laatste nog wat foto's van ons allemaal:



We begonnen en eindigen ook weer het jaar in **Antwerpen**, we zullen op 31-12 om 12 uur het glas op jullie heffen terwijl we kijken naar het vuurwerk op de Kaai.

Door foto's en regelmatige updates kun je ons het hele jaar bijna van dag tot dag volgen op [www.facebook.com/rijkers](https://www.facebook.com/rijkers) en op [www.facebook.com/lievendag](https://www.facebook.com/lievendag).

En in onze zomervakantie vind je daar weer de jaarlijkse quizvragen van Ger's Vrolijke Vakantiequiz (#GVVQ)!

Tot slot wensen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen en natuurlijk alle goeds voor 2020.  
Ger Rijkers ([grijkers@gmail.com](mailto:grijkers@gmail.com)) en Riky Lievendag ([lievendag@gmail.com](mailto:lievendag@gmail.com))